

Lieve tuinvrienden,

Niet om het één of ander, maar wij hebben dringend de behoefte om met jullie te delen dat wij vandaag voor het eerst, en eerder dan verwacht, geweldige saffraan hebben genuttigd uit eigen tuin!!!



Eigenlijk stond er zuurkool uit de oven op het programma, met banaan en rozijnen enzo, ook niet verkeerd, maar we hebben het programma volledig omgegooid! Het voelt als het vinden van het eerste kievitsei.



We hebben de saffraankrokusbollen aan het eind van deze zomer bij Vreeken in Dordrecht gekocht en hadden de oogst pas volgend jaar verwacht. Maar neen! Vanmiddag al! Hierbij een foto van de krokussen, weliswaar ontdaan van hun heerlijkheden; wat een leuke afsluiting van onze vakantie!



Je bent tuingek of je bent het niet.

Tja, wat doe je dan met je eerste oogst verse saffraan? Precies; je maak een overheerlijke aardappelpuree! Ongelooflijk subtiel van smaak kunnen wij nu wel zeggen. Met daarbij gestoofde witlof in gevogeltebouillon alsmede gemengde paddenstoelen (met o.a. eekhoorntjesbrood) met een sjalotje, knoflookje, een beetje tijm, rozemarijn, port en vossenbessen. En niet te vergeten eendenborst. Tjonge tjonge...

En morgen de zuurkool!

Liefs van Jaap en Irene
Van het Crocuspad... met een C.